

07 נובמבר 2021  
ג' כסלו תשפ"ב

# אבני דרך

הקרית לחינוך מצפאי  
תשפ"ב גיליון מספר 2



להזיע / נעם חורב.

... כל קיצור הרי בסוף רק יאריך אותה יותר.  
ועוד תמצא סדקים של אור בחושך הפגיע  
אבל זה לא מספיק לחלום,  
צריך גם להזיע.

זה לא מספיק לחלום,  
צריך גם להזיע  
מי שלא צועד בחום  
אף פעם לא יגיע

...



חלמנו, אבל גם הזענו והרבה, עברנו דרך ארוכה מלווה במשברים, אבל בסוף חלומות לפעמים מתגשמים. ביום ג' 12/10/2021, התקיים טקס חגיגי ומיוחד של חניכת הקרית אליו הוזמנו נציגי בית הנשיא, משרד החינוך וכל השותפים הרבים, הייתה תחושה של התעלות. התחלנו בסיור והסברים של מנהלי בתי הספר בקרית שחידדו את המהלך הייחודי ופורץ הדרך שהקמנו, שהוא מותאם למצפה רמון. מומלץ להיכנס לקישור ולשמע את דברים היפים

והמעמיקים של רם זהבי - מנהל מחוז דרום, ששיקפו את אומץ הלב והנחישות שנדרשו כדי להוביל את המהלך. כדברי רוני מרום ויעל אדר: מצפה רמון עושה היסטוריה, וצוות גדול מאוד של אנשים היו שותפים, רק חלק קטן מהם נראה בתמונה.



שותפים: עובדי מועצה, משרד החינוך, מורים, מנהלי בתי הספר, הורים, תלמידים, יחידת הנוער, תקווה ישראלית בחינוך מבית הנשיא, יד הנדיב, ד"ר גדי ביאליק. (אם נשמט מישהו מחילה).  
**תודה, תודה לכל מי שהאמין, שהסכים ללכת בדרך, לצעוד ולהזיע בחום. תודה גם למי שעודד ותמך ופרגן. אנחנו רק בהתחלה ועוד נייע הרבה.**



**כתבה והקריאה בטקס:** אני אליה לייסטן, בת 17 מכיתה י"ב לומדת בבית ספר "השלום" לפני 3 שנים עברתי לתיכון "השלום" מבית ספר "רותם". בבית ספר רותם הייתי מכיתה ג' עד כיתה ח' ואהבתי מאוד את בית הספר. בחרתי לעבור יחד עם הכיתה שלי "מרותם" לתיכון "השלום". המעבר לווה בפחדים וחששות. דאגתי שלא אוכל להשתלב בבית ספר "רגיל" בגלל ההבדלים באופי של בתי הספר. למזלי מבחינה חברתית לא הייתה לי בעיה להשתלב. מצפה רמון קטנה והכרתי בני נוער בגילי שלומדים בתיכון עוד לפני המעבר. בתחילת כיתה ט' היה לי קשה מבחינה לימודית וביקשתי תמיכה. לשמחתי קיבלתי את התמיכה מהמורים ומהמחנכת. בזכות העזרה הצלחתי להתקדם בלימודים. היום אני מרגישה בוגרת ומלאת ביטחון ויש בי משני העולמות. תכונות שהבאתי מרותם, סקרנות, ביטחון עצמי ויכולת להביע את דעתי הכנה תמיד. מתיכון השלום למדתי להתעקש על השגים, התפתחתי מבחינה לימודית והכרתי עוד חברים מהקהילות השונות ביישוב. בזכות הליווי החינוכי שקיבלתי לאורך השנים ועם קצת רצון ויכולת משלי אני יודעת שאוכל להגיע רחוק.

## "זה הזמן זה הרגע"

### להכיר את הצוות המוביל של הקריה לחינוך מצפאי



**יעל אדר – מנהלת אגף החינוך.** לפני כ 4 שנים הצטרפתי לצוות המנהלים "במצפה רמון" תוך התרגשות רבה להיות שותפה בהובלת מערכת החינוך והקהילה ביישוב. בעשור האחרון מתגוררת במושב שדה ניצן במועצה האזורית 'אשכול' לאחר 27 שנות חיים בקיבוץ ניר עוז שם נולדו ובגרו ארבעת ילדיי תמיר, ניר, ענבר ורוני ומשניים מהם זכיתי ל 4 נכדים מקסימים. את צעדי הראשונים במערכת החינוך עשיתי כמטפלת בפעוטון בהיותי בת 19 בקיבוץ ומאז התאהבתי בעשייה החינוכית, במגע הישיר והבינאישי עם ילדים והוריהם, בזכות להשפיע ולעצב חברה. מכאן הדרך ללימודי חינוך הייתה אך טבעית ובמהלך השנים עסקתי בחינוך על כל גווניו החל מגננת, חינוך כיתה, מורה מקצועית לטבע והכרת הסביבה

בבית ספר מטייל, ניהול חינוך בלתי פורמלי וניהול אגף חינוך. בצעדיי הראשונים במצפה רמון למדתי כי הצטרפתי לקהילה ייחודית ורב גונית ונכונתי לאתגר מתן מענה ציבורי וייחודי לכלל האוכלוסיות ביישוב קטן. מכאן אני מאד שמחה על שנפלה בחלקי הזכות לקחת חלק בהקמת הקריה לחינוך מצפאי שחוברת לרעיון הייחודיות לכל קהילה לצד אחדות של קהילה אחת. בגישתי וניסיוני- כל ילד מצוין במשהו – לימודי, חברתי, ערכי, ספורטיבי, יצירתי ועוד... מתפקידנו לזהות ולהאיר את הניצוץ הפנימי ולתת לו לפרוץ החוצה. אני מאמינה בלמידה מתוך חוויה ובחלומי רואה את כלל התלמידים נעים במרחב ולמדים מכל מפגש. הקריה החינוכית מזמנת תנועה במרחב, שיתופי פעולה והעשרת ההזדמנויות לכל תלמיד.

### מרים אורנשטיין דה מלאך - מנהלת הקריה לחינוך מצפאי וביה"ס "השלום". בת מדבר נולדתי

וגדלתי בקיבוץ רביבים עזבתי וחזרתי הביתה. נשואה לאודי, אמא ליואב, נטע ואילת וסבתא למעיין. התחלתי את דרכי המקצועית כמורה בחטיבת ביניים ומהר מאוד עברתי ללמד בתיכון "אשל הנשיא" שם לימדתי במשך 15 שנים ספרות ותלמוד ומילאתי תפקידים שונים עד סגנית מנהלת. למדתי תואר שני בתלמוד ובמקביל עסקתי שנים בחיבורים בין קהילות – דתיים וחילוניים. הייתי מזכירת הקיבוץ ובעקבות כך החלטתי לעשות שינוי ויצאתי ללימודי ניהול בתי ספר. 6 שנים ניהלתי את התיכון "אורט ספיר" בירוחם. לפני 8 שנים הגעתי ל"מצפה רמון" לנהל את ביה"ס "השלום". שמחה מאוד על ההזדמנות שניתנה לי להוביל תיכון רב תרבותי המחבר בין הקהילות השונות של מצפה רמון, ועל הזכות לנהל את הקריה לחינוך מצפאי. אני מאמינה שמדובר בחזון של ממש שרק ילך ויתעצם ואף יהווה דוגמה למודל של יחד, לחיבור ופסיפס יישובי יפיפה. הדרך עוד ארוכה וקשה אבל שילוב כוחות, אמונה, נחישות ויכולת להתגבר על המשוכות שעוד יצוצו, יהיו המפתח להצלחה ולתחושה שזה המובן מאליו. פיצולים ופולגנות קיימים במחוזותינו גם מבלי שנתאמץ – בחיבור ובמאחד ראוי שנשקיע. מבחינתי, חזון ישראלי, חזון חינוכי, חזון מצפאי ואפילו חזון מדברי – "עוד יבוא שלום עלינו..."



### וד גרפי מנהלת מרכז פסג"ה - התחלתי את דרכי בהוראה בבי"ס לאמנויות "עמי אסף" בדימונה

ובשנה השנייה ריכזתי את מגמת האמנות בבי"ס. לאחר נישואיי עבדתי ביבנה בבי"ס 'מעין' בהוראת והדרכת אוריינות בגיל הרך, ובמקביל הדרכתי מורות לאמנות מאזור המרכז. לפני 24 שנים עברנו למצפה בעקבות עבודתו של בעלי. לשנתיים בלבד! ונשבנו בקסם המדברי!! בגללו הגענו ובזכותי נשארנו! אמא לבר, עדי, שירה ונבו. לימדתי בבי"ס הממ"ד "מצפה אל", ובמקביל הדרכתי מורות מהדרום. בכל שנה הפקתי תערוכות של תלמידים ברמה גבוהה. חלק מהעבודות שלהם הוצגו בתערוכות ארציות ובינלאומיות. בשנת 1999 זכיתי בניהול המרפ"ד שעם הימים הפך למרכז פסג"ה (פיתוח סגלי הוראה)- מרכז חינוכי הנותן מענה לפיתוחם המקצועי של אנשי חינוך. "פסג"ה קטנה ומטריפה!" כפי שהגדירה אותה מנהלת אגף מרכזי פסגה בביקורה. בשנים האחרונות פרצנו את גבולות מצפה והחלו להגיע לכאן מורים מכל קצוות הארץ, בימים מרוכזים בחופשות ללמוד ולהנות. מרכז הפסג"ה שותף במהלכים הפדגוגיים של הקריה החינוכית. וכן בגיבוש תהליכי פיתוח מקצועי ייחודיים לצוותים החינוכיים.





**דנית אדרי - מנהלת אדמיניסטרטיבית של הקריה** נשואה לשקד ואימא לינאי ואביתר. מכירים אותי גם בתור הבת של עמי ואילנה מ"סופר במדבר". גדלתי וחונכתי במצפה רמון. הייתי תלמידה בבית"ס 'רמון', ומיד לאחר מכן בתיכון 'השלום'.

הניסיון האדמיניסטרטיבי שלי החל בצבא, שימשתי ראש לשכה של אל"מ בבסיס ימ"ח בקציעות. מיד לאחר שחרורי מצה"ל התחלתי את לימודי התואר הראשון במנהל ומדיניות ציבורית. במקביל, שימשתי רכזת פרויקטים וקליטה בקהילה במשרד העלייה והקליטה במחוז הדרום. עם סיום התואר הראשון המשכתי ללימודי התואר השני במנהל עסקים.

כיום, מנהלת אדמיניסטרטיבית של הקריה- זו השנה השנייה. מבחינתי זו סגירת מעגל להגיע למקום בו למדתי ולסייע בתפעול ופיתוח של כלל ההיבטים המנהלתיים אדמיניסטרטיביים של הקריה לחינוך מצפאי.



## ועוד מהנעשה בקריה



### **למידה בצוותא – ליאורה סויסה רכזת**

**התוכנית** לאחר יום חשיפה, התחלנו את תוכנית "למידה בצוותא". האווירה הייתה טובה. הסדנאות החלו במשחקי גיבוש והכרות והייתה אוירה מאוד שמחה. **במשחקי כדור- שיחקו** רוגבי והיו תלמידים



מכל בתי הספר, היה שיתוף פעולה מדהים בין הקבוצות שהיו מעורבות מארבעת בתי הספר. **בסדנת היפ-הופ** כבר החלו בריקוד חדש וקצבי, נוכחות הבנים הפתיעה מאוד. **בישול מולקולרי לבשו חליפות ויצאו למלאכת החקר והבישול, במלאכות יד** עסקו בקשירות עדינות עם חוטי ריקמה ובנגרות שייפו ונסרו עם כפפות כמובן. מצפה להמשך שנה מעניינת תודה למורים מכלל בתי הספר שמשתתפים בתוכנית ולמנהלים שמלווים ולדנית שמסייעת בכל.



### **יום ניקיון וסיור לנחל גרר, בתי הספר דנית אדרי**

ב28/10 יצאו תלמידי בתי הספר רמון, הראל ורותם לסיור מטעם קק"ל לנחל גרר. התלמידים נהנו מהצגה ייחודית על איכות הסביבה, ותרמו וסייעו על ידי ניקיון הנחל.



**מופע כלי הקשה – בהזמנת ביה"ס רותם -דנית אדרי - ב 25.10 התקיים שיתוף פעולה עם עמותת קשת –קהילה תרבות סביבה. תלמידי א-ו' משלושת בתי הספר נהנו ממופע מלא הומור וקצב שהעבירו יונתן גבעוני ולב לופוס. כיף לראות שהמוזיקה יכולה ליצור חיבורים יפים. תודה לעמותת קשת על המופע, ולביה"ס רותם על האירוח.**



## בקרוב:

דימארס – ביקור בתי הספר בסוכנות החלל 9/11, 11/11

שבוע הילדים והנוער 21-29/11

נמשיך לעדכן

צוות הובלת הקריה

**הקריה  
לחינוך  
מצפאי**

